

Beretning fra Ekskursionsudvalget 2014

Af Michael Mosebo Jensen

At dømme efter turrapporterne på vores hjemmeside var der godt gang i turene i det forgangne år. Det er da også vores indtryk i Ekskursionsudvalget, hvor vi igen prøvede at veksle mellem gammelt og nyt på spisesedlen. En enkelt tur blev aflyst. Måske er sommerferien for kort til en vadefugletræktur i Vejers d. 3. august. Et innovativt forsøg på en ugle-/spættetur til det midtjyske krævede en handlekraftig turleder, som forkyndte:

Ugle- spætteeventyr i det jyske: ugletur er ændret til torsdag af de tilmeldte. Vejret er ikke til ugleyt fredag, men perfekt torsdag.
Spættetur AFLYST p.g.a. kuling med vindstød af stormstyrke

Ja, så er det altså ikke altid lige nemt...

Nogle turrapporter er meget nøgterne og beretter om rigtigt mange fine fugle og skønne områder, mens andre lægger vægten på fortrinlige bagerbesøg og efterfølgende fynsk råhygge i det jyske. Andre igen lader den poetiske åre få frit løb. Vi er i ekskursionsudvalget rigtigt glade for, at vores ture tilsyneladende kan anspore mange forskellige retninger.

I det følgende er der klippet lidt godbidder fra enkelte af rapporterne. Vi lægger ud i det yderste Sønderjylland, hvor det dramatisk lyder fra januar:

Der blev meldt om en Havørn mod nord, så en lige ud for, en mere fra nord, og pludselig var der 3, nej 4, nej 5, nej 6, nej 7 Havørne på en ganske lille plads ude på iskanten. Og endnu en mere stående inde på stranden. I alt 8 Havørne af varierende alder samlet på så lille en plet og så her ved Vidå Sluse! Det gjorde at vi glemte alt om kulden – næsten!

Det blev varmere, og på Romsø-turen den første sommerdag kom der hele to turrapporter. Begge satte impressionismen i højsædet og er berigende læsning, men måske skyldes det hele turlederen???

[som] tog imod os med charme og varme på kajen i Kerteminde

Og senere ude på øen:

Ord som "smukke grøngule næb, katteagtige, yndige hoved, det helt sort øje" Stod han ikke og talte om en stormmåge??

Afslutningsvis lød det

Mage til poesi har jeg da aldrig hørt fra en mand i næsten ensfarvet tøj...

Ja, kære turledere og kommende referenter. Der er vist stadig meget at lære derude...