

Beretning fra Ekskursionsudvalget 2015

Som tidligere år er der kommet et livligt vidnesbyrd på vores hjemmeside fra deltagere, der har forevigt indtryk fra vores ture på mange forskellige måder. Der er efterhånden kommet mange fine billeder med af fugle og folk i rapporterne. Der er nøgterne beretninger, om hvad der er blevet set og hørt, og her formidles ganske mange spændende obs. rundt omkring. Der er andre, som lader begejstringen skinne tydeligere igennem, f.eks fra Skjern Enge-turen i maj:

101 smukke pomeransfugle lod sig beundre i de opstillede teleskoper...og senere 23 endnu tættere på..

Eller fra vores eget nærområde ved Stige ø i februar:

Det ser flot ud! Der [er] krikænder, pibeænder, og en pæn flok lille lappedykker - de ligger som små bolde på vandet, vips, så er de væk, kommer op et helt andet sted...

Der er deltagere, der hæfter sig ved vejrliget, som ikke altid er lige anvendeligt til formålet - faktisk er det jo også tit koldt, blæsende, endda vådt og samtidigt er det for det meste umanerligt tidligt, vi sætter ud. Men der er ingen, der piber - ikke på skrift i hvert fald. Det er dog også turledernes generelle opfattelse - intet nok så trist vejr kan stoppe deltagerne, når først de er kommet på tur. Herligt!

Der er også i år skribenter, der fremmaler smukke landskabsbilleder at putte fuglene ind i - en enkelt fik endda associationer til en af vore store Skagensmalere - i Blåvand:

Utroligt befriende lys og gyldent marehalm. Havet ligger åbent og roligt foran én. Fuglene er på pletten. Solen stiger lysegul op. Blide, behagelige vinde fra vest. Meget Krøyersk!

Der var dog et enkelt hold, der gik noget galt i byen, da de egentlig skulle have været ude at se de mange spændende fugle i det vestjyske:

De fynske deltagere var sultne, så første lokalitet, der blev besøgt, var "Den gyldne Måge"...

Her er blot at sige, at vi holder turleders navn anonymt, men det er Ekskursionsudvalget bekendt....

Fortsat god tur derude!

