

# Citronvipstjert i Slambassinet

*Citronvipstjert var tidligere en meget sjælden gæst østfra. Den har bredt sig vestpå og har i de senere år været årlig gæst i Danmark. Den har dog aldrig været set på Fyn. Her en lille beretning om et fund fra Odense Fjord, der hvis det accepteres af SU vil føje endnu en art til Fynslisten.*

Fredag den 23. august tog jeg en tur forbi Slambassinet. Der var rimeligt med vadefugle i den sydlige pyt, f.eks. Dværgryle 2, Krumnæbbet Ryle 39, Svaleklire 6 og Brushane 25.



*Brushane, Slambassinet.*

En flok på elleve Fiskehejrer fløj til rast og en ung Rørhøg holdt gang i vaderne. En rigtig fin dag, der snart skulle blive bedre.

Jeg gik tilbage til bilen langs fjorden og ind på det nordlige dige. Jeg var næsten nået hen til gården ved "indgangen", hvor jeg prøvede at fotografere svaler - det gik ikke så godt, de er i modsætning til under-tegnede hurtige - da jeg hørte et

rullende kald, som fik mig op i det røde felt. Jeg vendte mig rundt og så



*Rørhøg, Slambassinet.*

en vipstjert krydse diget og flyve ind over marken nord for diget, hvor den fortsatte mod fjorden langs diget. Jeg troede ikke mine egne øjne og ører. Den kaldte ivrigt, kaldet af Citronvipstjert er ret karakteristisk. Den hang kortvarigt i luften op mod vinden i fuldt medlys - undersiden hvid, ingen antydning af mørke tegninger på brystet. Oversiden fremstod lyst grå med to, brede, hvide dobbelte vingebånd. Disse lyste op, da jeg fulgte den i håndkikkert. Efter et par hundrede meter vendte den om og krydsede diagonalt over marken i nordvestlig retning, hvor den forsvandt bag

hegnet, der er rundt om gården. Igen var indtrykket en "tofarvet" vipstjert, hvid underside og lysegrå overside og markante dobbelte hvide vingebånd. Om den trak væk ved jeg ikke; hvis den landede, var det desværre i et område, hvortil der ikke er adgang. Jeg forsøgte forgæves at få billeder af kræet, men

autofokus har det ikke ret godt med småfugle, der flyver med "noget" i baggrunden. Måske nogle kan være heldige/dygtige at genfinde fuglen i området, der raster rigtigt mange vipstjertes langs fjorden.

*Søren Gjaldbæk*