

Skøn tur til Blåvand d. 25.1.2015

Fra mørke og let sne kl. 06.00 om morgenen i Odense stiger vi 1,5 t senere ud i lys morgendæmring i Blåvand. Utroligt befriende lys og gyldent marehalm. Havet ligger åbent og roligt foran én. Fuglene er på pletten. Solen stiger lysegul op. Blide, behagelige vinde fra vest. Meget Krøyersk! Vi står i klitterne og ser det hele lidt fra oven. Ingen nøgne træer her - men lyse, langstrakte vidder.

Som altid omgivet af rare og vidende fugleinteresserede, som beredvilligt deler ud af deres viden. Fuglenavne, som jeg har hørt før (men som først nu er klar til at blive optaget) forankres i mig via et tydeligt skop - ofte med en lille anekdote eller info á la "gråmågen (i blød beige) er fra Grønland" (lidt interessant, når man selv har boet der).

Jeg prøver at se forskel på de små buttede bjergpiber og de lysere engpiber...

"Bjergpiber - kommer fra alperne - det er først de seneste 25 år, vi har kunnet se dem". Altså "vor tidsregning", så bliver det pludselig mere relevant og noget at huske det på.

En svartbag spiser af en død sæl. Og en hummerklo? på størrelse med min udstrakte hånd (se foto), hvilket får mig til at udskifte de endnu ikke indkøbte badesko med sikkerhedssko!

På et tidspunkt går jeg dog lidt i sort af at spejde efter fløjlsænder fra ind- og udland og ditto sortænder. Indre billeder af æblekage og erindringer om søndags eftermiddage bemægtiger mig.

Så er der vadefuglene ved Esbjerg Havn – altid dejlige og lette at skelne fra hinanden.

Endnu en dejlig tur er slut.

Birgitte Elizabeth Petersen



DOF'ere i felten



Meget Krøyersk!



Svartbag spiser af død sæl (mens den står på hovedet....)



Klo fundet ved Blåvand