

Dof Fyns traditionsrige langtur gik i år til Ballum sluse.

Sammen med turlleder Michael Mosebo deltog 7 medlemmer i turen.

Efter kort stop ved Lillebæltsbroen gik turen sydvest over, og kl. 8 stod vi klar i morgendæmringen ved slusen.

Der var ringe vind, ingen regn og højt humør da Kristoffer Hansen straks spottede en mose- eller skovhornugle som fløj lavt mod syd.

Herefter ventede alle gæssene, ænderne, storspoverne og flere små vadere, havørn og en smuk blå kærhøg, han, på jagt.

Efter et par timer og en kop varm kaffe gik turen lidt nordpå til Astrup Engså, Brøns sluse og Brøns Forland,

Her var det især en silkehejre og 3 sølvhejre, mange bjergirisker og ikke færre end 34 bjerglærker der frydede øjet.

Næste mål var Vidå slusen, og undervejs dertil blev der gjort holdt på et par egnede lokaliteter, hvor der blev søgt efter fyrremejse og sortstrubet bynkefugl, dog uden held.

Ved Vidå slusen fandtes mange vadere, således vibe, strandskade, storspove, almindelig ryle, islandsk ryle og strandhjejle, men mest iøjnefaldende var ikke mindre end ca. 500 rastende spidsænder og mange skeænder. Også en havørn lod sig her observere trækkende nordpå.

Efter frokosten var det tid at begive sig mod Fyn igen, men på vejen gjorde vi holdt ved Kongens mose tæt ved Draved skov. Her var der ikke mindre end 2 stor tornskade, en smuk lys musvåge, og en meget flot duehøg hun som rastede meget visibel i et træ.

Fra Draved skov lod en sortspætte sig høre.

Med det indtryk satte vi os igen i bilerne og begav os mod Fyn, efter en dejlig tur i det sønderjyske, med gode fugleoplevelser og en artsliste for turen på ikke mindre end 43 fugle.

Kell Grønborg